

JØRGEN KJØLLER tror på og vil arbejde for folkestyret, folkeskolen og folkesundheden

Folkestyret trænger til et realitetscheck, det er mangler forbindelsen til folket, små partier dukker op med snævre dagsordner og nogle endda med rene racistiske dagsordner, dette til trods at vi behøver indvandring. Vi skal sende flygtninge retur, ikke fordi det altid er den bedste løsning, men det er løsningen til at skabe plads til nye flygtninge, og igen, ikke hvis der er gode grunde der taler imod denne praksis.

Vi behøver nemlig indvandring for ikke at tilsande i egen sandkasse, indvandring skal være en mulighed, ikke en trussel. Derfor skal integrationsministeriet nedlægges, vi skal ikke have skattefinansiere integration, det er en misforståelse fra fortiden, indvandring skal være kendetegnet af lyst og ikke trods.

Christiansborg er blevet et beskyttet værksted, med en skovl nede i fælleskassen, der kaster milliarder ud på vælgetække og digitale vanvidsprojekter – fordi de kan. Beskyttet af statistikker og embedsmandsvælde med selvopfyldende profitier.

I dag sker meningsskabelsen i samvær med den 3. statsmagt og gøglere, gøglere som udtaler sig indsigtsløst sammen med folkestyrets ypperste repræsentanter, i smuk harmoni hævet over virkelighedens dystre virkelighed.

Folkestyret er ikke gøgl, generationer har kæmpet for de rettigheder vi ødsler bort, politikerleden er en trussel med vores demokrati og populistere har frit spil, der hvor gøglerne synger.

Derfor

Rettidig omhu med fælleskassen, når jeg skriver at den politiske produktion er stor nok, mener jeg at det ikke længere er nødvendigt at opkræve flere skatter end vi gør i dag. Folkestyret skal tænke smart og enkelt, reducere administration og øge på produktiviteten.

Folkeskolen

Grundstenen i vores samfund holder på at briste, privatskoler skyder op over alt, med forskellige indretninger der passer til en given målgruppe. Det er fint at forpuppe sig i en kasse, men samfundet består ikke af kasser, det er mangfoldigt og det er folkeskolen indrettet til. Er det modellen fra privatskolen der virker, så skal Folkeskolen ikke være for fin til at adoptere den model. Længe har forlængelse af Folkeskolen, nemlig efterskolen fungeret fint, det er unik dansk mulighed og jeg så gerne at vi tog bespisning med til Folkeskolen. Da mad tilberedt, serveret og ryddet af elever til elever, har en gavnlige social effekt oven i det ernæringsmæssige.

I København er 1 ud af 10 nyansatte lærer uddannet på et lærerseminarium, unge lærer stopper som lærer i København hurtigere end deres uddannelse varede. Undervisning skal foregå i lokaler som er indrettet til undervisning, her har alt for længe været en CO2 forurening, ikke mindst på baggrund af de høje normeringer. Dans og sang, samt idræt er midler til et bedre sundhedsniveau end tilfældet er i dag.

Derfor skal

Vi skal nydefinere folkeskolen, igen respektere dem der er uddanner sig til at varetage undervisningen, både uden - og indenfor lærerværelset.

Folkesundheden

Vi kan godt øge produktionen i sundhedssektoren, er det tegn på sundt samfund at over halvdelen af omkostningerne går til sundhedssektoren, ren sematik ja, men ellers et rungende nej.

Det kan være det ok at læger bestemmer og godkender deres egen løn, men læger er også mennesker , det har rigsrevisionen påpeget flere gange, da læger ud fra deres godkendte time regnskab mindst måtte have en avatar der arbejde halvdelen af de 48 timer som de arbejdede i døgnet.

Vi kan ikke øge produktionen i sundhedssektoren , men vi kan øge indsatsen på det sygdomsfremkaldende. Vores indsats mod rygning er et forbillede, desværre er den afløst af nye folkesygdomme, så som rastløshed . Som forældre var jeg altid urolig når ungerne blev rastløse ” nu kommer ulykkerne” var ofte tanken, rastløshed har fået mange nye navne og ikke mindst diagnoser. Den digitale forurening af vores unges sind, er veldokumenteret, derudover er headsets skadelig for hørelsen, men vigtigst er den høje hastighed som der anvendes i de fleste medier direkte ødelæggende for indlæring og medfører øget rastløshed som en af mange følgeskader. Lad mig tillade at fastslå at det der var sundt da jeg var barn er stadig sundt, sociale interaktioner uden voksne også kaldet fri leg, økologisk mad produceret lokalt med så lidt transport som muligt og fordybelse.

Derfor

Mindre knæfald for digital underholdning, mere bedre social interaktion – det kunne være en håndhævelse af de grønne kiler mm ifb. med nybygning, gode eksempler fra Ørestaden og Nørrebro findes allerede.